



Valsätra egnahems- och fruktodlareförening

Medlemsblad juni 1999

Nr 1 1999

Valsätra egnahems- och fruktodlareförening.

Årsavgift	50 kr
Postgiro	47 78 72-6
Ordförande	Håkan Bondeson Fältvägen 8, tel. 30 05 57 e-post: hakan_bondeson@hotmail.com
Redaktör för medlemsbladet	Staffan Jonsson Björkhagsvägen 9, tel. 30 39 37 e-post: staffan.jonsson@dea.se

musikavdelningen på universitetsbiblioteket Carolina.

Är du medlem?

Merparten av alla som bor i området är också medlemmar i vår förening. Om du ännu inte är medlem kan du bli det genom att betala in årsavgiften för 1999 (50 kr) på föreningens postgiro (se faktarutan).

Föreningsnytt

Nytt medlemsblad

Detta är första numret av föreningens nya medlemsblad. Det delas ut till samtliga hushåll inom föreningens upptagningsområde. Fr.o.m. i höst kommer det dock troligen bara att delas ut till medlemmar.

- Bladet är tänkt att utkomma fyra gånger per år, säger Staffan Jonsson som är redaktör. Det ska innehålla sådant som kan vara intressant för oss som bor i området. Hör av dig om du har idéer eller synpunkter på innehållet.

Nya i styrelsen

Vid senaste årsmötet valdes tre nya medlemmar in i styrelsen. Här följer en minipresentation.

Karin Allgulin-Sjölin är lärare på ILU, institutionen för lärarutbildning. Hon bor i en gul trävilla på Nya Valsättravägen 18 sedan 1995 med sin man Göran och en femtonårig dotter.

Staffan Jonsson flyttade till ett rött trähus på Björkhagsvägen 9 sommaren 1998, tillsammans med sin fru Maria och två döttrar (1 resp. 3 år). Han arbetar som ekonom på Ekonomistyrningsverket i Stockholm.

Viveca Halldin Norberg har tidigare varit ordförande i föreningen och har nu efter några års uppehåll återkommit som suppleant. Hon är född på Slättervägen, och har sedan 1947 bott i samma fastighet, en tegelvilla på Björklundavägen 10. Där bor också hennes man Anders, deras två döttrar Maria och Karin (16 resp. 19 år) och katten Maja. Viveca är till vardags chef för handskrifts- och

Hänt i området

Kall men lyckad sista april

Klockan 21 på sista april tändes som vanligt föreningens stora valborgsmässoeld vid infarten till Trädgårdsstaden. En stund senare startade det stora fyrverkeriet, och vid halv tio-tiden var det dags för OD:s vårsånger. Under hela kvällen sålde också Malmaskolan traditionsenligt varmkorv.

Firandet har blivit en tradition, och många familjer hade kommit för att titta på majbrasan och fyrverkeriet och träffa bekanta. Inte minst uppskattat var det av alla tioåriga killar som hade egna små fyrverkerier...

- Ett stort tack till de föreningsmedlemmar som hjälpte till vid arrangemanget, säger föreningens ordförande Håkan Bondeson.

Grannsamverkan mot brott

Kontaktpersonerna på möte

Kontaktpersonerna (ca 1-2 per gata) kallades till möte på Björkåsa den 26 maj. Där redovisades bl.a. brottsstatistiken från närpolicen. Vi bor i ett relativt lugnt område, och vill naturligtvis tro att arbetet med grannsamverkan bidrar till detta.

Vi uppmanar nu alla inför semestern: Prata med dina grannar! Använd "grannlappen" och polisens checklista som delades ut med föreningsinformationen i april. Hjälp varandra med att tömma postlådan, klippa gräset, hänga tvätt hos varandra etc. Var också observant på okända bilar och främmande personer vid tomma grannhus.

Områdets historia

Studiecirkel i höst

De första husen i vårt område byggdes på 1920-talet. Längre ansågs man bo på landet om man bodde här... Nu har det blivit ett villaområde med såväl nyare som äldre bebyggelse. Invånarna har också skiftat, från arbetare och militärer till tjänstemän och akademiker.

Tycker du att vår lokala historia är intressant? Föreningen kommer att starta en studiecirkel i höst för dig som vill veta mer om områdets historia. Kontakta Viveca Halldin Norberg, tel. 30 93 62.

Skrift om Norbys historia

1927 fick Norby elektrisk ström – 127 volt som det var då. Ca 175 kronor kostade installationen för en stuga med ett rum och kök.

Detta och mycket mer kan man läsa i en relativt nyutkommen skrift om Norbys historia. Den handlar om hur det som ursprungligen hette Norby bebyggdes under 20- och 30-talet, d.v.s. området norr om Tallbacksvägen. Men den är förstås intressant att läsa även för oss som bor söder om Tallbacksvägen, och den rekommenderas varmt.

Skriften finns att köpa för 60 kronor hos författaren Ernst Öster, tel. 30 91 66. Den finns också hos kassören i Norby egnahemsförening, Ingmar Fredriksson, tel. 30 37 71. Man kan även låna den på stadsbiblioteket.

Service i området: Barnomsorg

Inga kommunala dagis

I hela stadsdelen Norby bor ca 270 barn mellan 1 och 5 år. Mindre än hälften av dem, ca 120 st, har plats inom barnomsorgen i Norby. Ytterligare ett antal har förstås plats inom någon annan stadsdel, t.ex. därför att en förälder arbetar där. Men en stor del av familjerna ordnar alltså barnomsorgen på något annat sätt.

Barnomsorgen i Norby tar totalt hand om ca 200 barn. 80 av barnen kommer alltså från andra stadsdelar.

De flesta barnen går på **förskola**, eller dagis som vi ofta säger. I Norby finns det fem förskolor som tillsammans har 170 barn. Ingen av dessa drivs dock av kommunen, vilket är ovanligt!

I norra delen av Norby finns tre föräldrakooperativ. Ett av dem, **Småfolket**, är ett "I ur och skur"-dagis, där barnen är ute i skogen så mycket som möjligt. Det ligger på Konsumvägen 13.

Myggan och **Humlan** är två daghem med mer

allmän inriktning som ligger på Tallbacksvägen 64 resp. 66.

I Trädgårdsstaden finns också två förskolor. Dels Montessoriförskolan **Regnbågen** som är ett föräldrakooperativ, dels det personaldrivna **Diamanten**. Båda ligger mitt i Trädgårdsstaden på Eksoppsvägen 1.

En mindre del av barnen, ca 30 st, har plats hos dagmammor, eller **familjedaghem** som det kallas i officiella sammanhang. Ibland ser man dem komma gående med klasar av barn runt vagnen. Kanske är de då på väg till sin samlingslokal på Svampvägen 10.

Hur gör man om man vill få barnomsorg? De flesta förskolorna har egna köer som man kan ställa sig i. Formellt och i sista hand är det dock kommunen som avgör barnens placering – även hos föräldrakooperativen! Man måste alltså också anmäla sig till Eriksbergs kommundel. Placeringsansvarig där är Roland Böckman, tel. 27 55 55.

Våra gatunamn

Björkhagsvägen

Björkhagsvägen hette Björkvägen fram till 1947 men fick byta namn, troligen för att inte förväxlas med Björkgatan. Namnet kommer antagligen från de stora björkar som finns längs vägen.

Trafik

Blomlådor som farthinder

Föreningen äger tre stora blomlådor som brukar användas som farthinder på Björklundavägen.

De står normalt utplacerade från mitten av maj till mitten av augusti enligt överenskommelse med kommunens tekniska kontor. I år kommer de troligen att stå kvar på försök även över vintern för att dämpa farten på bilarna.

Annonser

Vill du annonsera?

Vill du sälja din gamla cykel? Är du kunnig i träd-beskärning och vill erbjuda dina tjänster?

Som privatperson får du köpa/sälja varor eller tjänster gratis i medlemsbladet. Om du har en firma får du betala en mindre summa för din annons. Kontakta redaktören.

